

de

Vaandel

drager

85

Jaargang 24 - Maart 2008





“Genootschap Vrienden van de Fuseliers”

Prominent nieuw lid voor Genootschap Vrienden van Fuseliers

Tekst: LKol der Fuseliers Marcel Duvekot

Het doel van het Genootschap is te komen tot een vriendenclub van mensen, zowel binnen als buiten het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, die het Regiment een warm hart toedragen en zich op wat voor manier dan ook erbij betrokken voelen. Traditiehandhaving in brede zin is het sleutelwoord. Een Genootschap dat leden verenigt die reeds zijn aangesloten bij een van de bestaande verenigingen die ressorteren onder de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Maar ook degenen die daar om diverse redenen geen lid van kunnen worden. Kortom mensen met een Fuseliershart!!

Afscheid van burgemeester Cees van Liere van Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland

Per 1 januari 2008 is 'onze' burgemeester van Colijnsplaat met vervroegd pensioen gegaan. Sinds 2001 was hij nauw betrokken bij het Regiment. Als burgemeester sprak hij jaarlijks op 4 mei in de kerk over de rol die de Prinses Irene Brigade in 1944 vervulde. Over de officers die gebracht zijn en over de waardering die hij telkens weer namens de gemeenschap aan de oud-strijders wilde overbrengen. Niet alleen de 4 mei herdenking, maar ook bij alle koorduitreikingen en beëdigingen was hij van de partij. Zo was hij bijvoorbeeld in maart 2006 "zijn Regiment" nagereisd naar Scheveningen, alwaar op het "Soldaat van Oranje strand" een plechtige koorduitreiking plaatsvond. Fuseliers die Van Liere kennen weten dat hij een man is die

goed ligt bij de bevolking. Op talrijke evenementen en andere gelegenheden liet hij zich zien. Hij was er altijd. Hij maakte daarbij geen onderscheid tussen zijn echt bestuurlijke taken en zijn aanwezigheid bij zaken vanuit onze inwoners. Wat dat betreft was hij een voortreffelijk ambassadeur van de gemeente. Iemand die tussen het volk stond in plaats van er boven.

Op woensdag 19 december hebben ruim 600 mensen tijdens zijn receptie afscheid kunnen nemen. De aftrap werd gedaan door Commissaris van de Koningin, Karla Peijs. Zij roemde Van Liere voor zijn verdienste als burgemeester gedurende de 25 jaar dat hij zich in gezet heeft voor het openbaar bestuur, maar ook op diverse andere terreinen. Zij benoemde hem tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Vermeldenswaardig is het feit dat Cees van Liere graag toetreedt tot het "Genootschap Vrienden van de Fuseliers". Hij blijft daardoor betrokken bij "zijn Regiment". Het Genootschap heet hem dan ook van harte welkom!



Kol der Fuseliers Luuk Vermeulen, Commandant RMC Zuid schudt de scheidende burgemeester de hand