



Beëdiging en koorduitreiking in Colijnsplaat

Tekst: Maj der Fuseliers Emil Kaspers

Op 14 december 2007 jl. vond er weer een traditionele beëdiging en koorduitreiking plaats te Colijnsplaat. Het is traditie binnen ons Regiment, zoals u weet, om beëdigingen en koorduitreikingen plaats te laten vinden op voor het Regiment historische plaatsen.

Colijnsplaat is voor het Regiment een zo'n plaats. Op 25 november 1944 wist de verkenningsafdeling van de Irene Brigade in Colijnsplaat een vijandelijke infiltratiepoging af te slaan van de Duitsers en daarmee het dorp van een drama te redden. Bij deze actie sneuvelde de luitenant Havelaar.

De Ccie heeft de traditie om op Colijnsplaat de beëdigingen en koorduitreikingen te organiseren. De compagnie doet het niet alleen, een goede samenwerking met het openbare bestuur van



De helm van de gesneuvelde luitenant Havelaar bevestigd aan de kerk in Colijnsplaat

Noord-Beveland onontbeerlijk. De samenwerking tussen, in het bijzonder, de burgemeester C.J. van Liere van Noord-Beveland (dit jaar voor de laatste maal als burgemeester) en de Ccie is dan ook uitstekend.

Oranjeblauwe achtergrondje

Voor de eerste maal is er voorafgaande aan de beëdiging en koorduitreiking een programma opgezet voor het nieuwe geplaatste personeel om middels een aantal opdrachten het oranjeblauwe achtergrondje van de baret te verdienen en tevens de saamhorigheid te vergroten. Hierover vertelt de Bataljonsadjutant meer in de volgende Vaandeldrager.

Na de ceremonie werden de koorden natgemaakt die wederom door onze veteranen van de KNBPI waren uitgereikt. Onder de goedkeurende blik van onze veteranen ging men het zoute water in.



Ceremonie bij de kerk in Colijnsplaat

Na het natmaken van de koorden was er een gezellig samenzijn in het Dorpshuis "De Brug". Om op temperatuur te komen was er een kop soep en kibbeling. De ceremonie werd afgesloten met het uitreiken van de oorkondes en Regimentsboeken.



Beproefd recept, het natmaken van de koorden